

Hej

Här kommer en liten text om mig.

2010 fick jag och min man äntligen möjlighet att skaffa oss hund. För mig var valet enkelt, jag ville gärna ha en Springer Spaniel och till min stora lycka så blev det två. Med dessa två tjejer öppnade hundvärlden upp sig och vi har fått uppleva mycket tillsammans. Till en början så var de rena sällskapshundar. Då vi gick på en hel del kurser väcktes nyfikenheten på olika grenar och det som våra hundar tyckte var roligast var agility och viltspår. Med vår nästa hund kom det in fler intressen, bland annat apportering, jakt, utställning, nosework och lite tävlingslydnad. Tanken från början har aldrig varit att vara ute och tävla, men när ens hund tycker något är otroligt roligt, så blir det verkligen jätteroligt och man vill träna mer. Att åka på träningar, aktiviteter och tävlingar gjorde att jag lärde känna nya människor, vilket gjorde det trevligare att åka på ännu fler.

För ett par år sedan blev jag tillfrågad att gå med i Springer Väst styrelse och efter lite övertalning så tackade jag ja. Vi har jobbat ihop oss till en väl fungerande styrelse där alla hjälps åt och det har varit så roliga år tillsammans. Med det i bagaget så kändes det roligt att kunna ställa mig till förfogande till Springerklubbens styrelse. Jag tror på glädje, respekt, att hitta saker som motiverar, att tänka lösningsorienterat och skapa tillit och gemenskap. Jag drivs i botten av att jag tycker det är kul när man kan göra saker med sin hund och vill att alla hundar ska få möjlighet att få göra saker som de tycker är kul.

Jag bor på landet utanför Kungälv tillsammans med man och son. Hemma har vi två hundar och två katter. Jag driver ett hunddagis där jag jobbar lite mer än heltid. Om jag nån gång får tid över så tycker jag om att spela golf, resa och dyka.

Petra Plumridge